

De Groene Wens Boot is liefdewerk

OSSENZIJL - Zo ziet vrijwilligerswerk eruit, zaterdagochtend in en rondom de winterstalling van de Groene Wens Boot in Ossenzijl. Belangeloos verdwijnen meerdere schoppen in de veengrond, een paar meter verderop knort een graafmachine. Een geul voor een waterleiding wordt gegraven, vanaf het bezoekerscentrum richting de botenstalling. Handjes wapperen zonder gemopper. 'Gezellig. En je krijgt er zoveel voor terug,' zegt Kees Storm, één van de schippers van de Groene Wens Boot.

Robert-Erik Lanting

Met z'n allen aan het werk. Gezond zweet op het voorhoofd, een lentezonnetje op de kruin. Af en toe een beetje gelien. Wat zal je dan nog klagen? 'Heerlijk toch. Even lekker eruit, gezellig een beetje klussen,' zegt Storm. Hij kijkt omhoog. 'En dit weer, beter kan niet.' Voorzitter Gerard van Dorp van de stichting Groene Wens Boot kijkt tevreden naar de zwoegende vrijwilligers. Het is nog geen twaalf uur, maar de oranje buis voor de waterleiding en de afvoer ligt al als een uitgerekte slang in de uitgegraven geul.

Watertappunt

De Groene Wens Boot beschikt sinds zaterdag, de tweede dag van nationale vrijwilligersdag NL Doet, over een watertappunt en waterafvoer. 'Tot vorig jaar moesten we na een vaartocht altijd naar De Kluft of naar Frion varen om vuil water af te voeren. Dat hoeft nu niet meer. De boot

kan na een tocht gewoon blijven liggen in de stalling,' vertelt Van Dorp.

Stukje bij beetje groeit de organisatie rondom de Groene Wens Boot. Zonder al teveel bombarie werd het schip in 2011 gedoopt door de commissaris van de koning Ank Bijleveld. Het aantal vaartochten groeit ieder jaar. Afgelopen jaar voer de speciale boot voor mensen met een beperking zeventig keer door de Weerribben. 'Dat zijn twintig tochten meer dan het jaar daarvoor. Onze groei is een natuurlijk proces,' zegt Van Dorp. Een bewuste keuze ook, vertelt hij. 'We zijn puur afhankelijk van vrijwilligers. En we moeten niet vergeten dat bij elke vaartocht twee schippers mee moeten. We willen geen 'nee' verkopen, daarom is een geleidelijke groei goed voor ons.'

Vrijwilligers overal vandaan

Inmiddels doet de Groene Wens Boot het met 35 vrijwilligers. Overal komen ze vandaan:

Zwartsluis, Ossenzijl, Oldemarkt, maar ook Haren en Almelo. Hans Buld stapte zaterdagochtend samen met zijn vrouw Thea al vroeg in de auto om vanuit Almelo naar Ossenzijl te rijden. Tot voor kort had Buld een eigen bootje in Ossenzijl en zodoende kwam hij in aanraking met de Groene Wens Boot. Sindsdien is de pensionado schipper. 'Ik vaar ieder jaar tien tot twaalf tochten,' zegt hij. 'Ik kan het prima wachten en het is mooi om zo iets te kunnen doen voor kwetsbare mensen.'

Vanwege pijn aan z'n rug neemt Buld zaterdag niet een schop ter hand. Wel offert hij zich op om de Groene Wens Boot eens grondig uit te soppen. In april begint het vaarseizoen en dan moet alles spik en span zijn. Het voordek glimt al. Staand in de kajuit ziet de Almeloër zich op een mooie zomerdag alweer varen. Zon op het stuurwiel, rustig kabbelend door de Kalenbergergracht richting Nederland en Blokzijl. 'Blijft prachtig,' mijsert hij. Thea boent de natte cel, met daarin een toilet met lift, een wasbak en een behandeltafel.

Momenten van geluk

Als schipper beleeft Buld er het grootste plezier aan om mensen met een beperking een dagje uit te bieden. Even weg uit hun zor-

gomgeving om te genieten van de rust en de pracht van de Weerribben. Hij herinnert zich nog een hoogbejaarde man. Stond met zijn twee dochters op een camping in Wanneperveen en zou toch zo graag een keer een vaartocht maken met een rondvaartboot.

Handen uit de mouwen voor het goede doel

Vanwege zijn ziekte werd dat een lastig verhaal, totdat zijn dochters stuitten op de

Groene Wens Boot.

Dolgelukkig was de man. 'Hij zei: laat mij maar op het voordek zitten. Meer heb ik nog niet nodig.' Uren tuurde hij over de golven. Er werd nauwelijks een woord gesproken. Momenten van geluk.

Die momenten, daar is het alle vrijwilligers om te doen. Belangeloos een ochtend en een middag werken voor mensen met een beperking? In Ossenzijl wel. Ook aanwezig is Jan Willem van Dalen.

Als fractievoorzitter van de D66 Steenwijkerland laat hij als politici het goede voorbeeld zien - handen uit de mouwen voor een mooie wereld.

Of zoals schipper Roel Schurink uit Zwartsluis zegt: 'Waarom thuis achter de geraniums als je zo iets kunt doen voor een goed doel?'

